

Solo Christo!

Tijdens de Franse Revolutie zei iemand tegen aartsbisschop Talleyrand: 'Wat stelt jullie godsdienst eigenlijk voor? Het moet toch niet moeilijk zijn om zo'n godsdienst op te richten.' 'Nee, inderdaad!' antwoordde Talleyrand ironisch. 'Je hoeft alleen maar gekruisigd te worden en op de derde dag weer op te staan.'

Welke persoon ik ook bestudeer op deze wereld, het lijkt geen twijfel dat Jezus Christus de meest opmerkelijke Persoon was die ooit leefde. Alle machten die regeerden en alle krachten die heersten, hebben het leven van de mens op aarde niet in die mate kunnen beïnvloeden als dat ene leven van Jezus Christus.

Beroemde theologen gaven Hem *de* centrale plaats in hun dogmatiek. Zo stond het voor Johannes Calvijn (1509-1564), Karl Barth (1886-1968) en Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) al vroeg vast dat de christologie (bet. 'leer van Christus') het hart van het christelijke geloof was. Dit geloof vormde reeds sinds eeuwen het credo van de kerk. De vraag die de Heer Jezus eens aan de zijnen stelde, mocht niet onbeantwoord blijven: 'Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?'

Samen met alle apostelen en evangelisten geloven en belijden wij dat Hij waarachtig de Christus, de Zoon van God is.

Hij is de volkomen Leraar die leeft volgens hetgeen Hij leert. Hij zei: 'Ik ben het Licht van de wereld' en opende de blindgeborene de ogen. Hij zei: 'Ik ben de opstanding en het leven' en wekte Lazarus op uit de doden. Hij zei: 'Ik ben het Brood des levens' en verzadigde vijfduizend mensen met een beetje brood en vis.

Velen leerden de Heer Jezus reeds jong kennen via de kinderbijbel: boordevol mooie verhalen. Na vele gebeurtenissen hoorde je opeens het prachtigste verhaal: Hij kwam onder ons; de Mensenzoon, Christus de Heer. Zijn volkomen karakter werd door geen enkele menselijke zwakheid ontsierd. Zijn volkomenheid niet door trots overschaduwd en zijn wijsheid niet door dwaasheid be-



vlekt. Hij bekommerde Zich om anderen zonder zorgen, behield altijd zijn geduld en sprak nooit onbezonnen. Hij verlangde ernaar om God de Vader aan ons te openbaren (Jh1:18; 14:7-11) en Hij stierf als offer voor uw en mijn zonden (Mt1:21; Jh1:29; Hb10:1-10). Hij vervulde Gods verbond met David (Lk1:31-33), vernietigde de werken van de satan (1Jh3:8) en zal ten slotte de mensen oordelen naar hun daden (Jh5:22,27).

Voor zover ik leef, leef ik door het geloof in Hem, Die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Hij is mijn Voorbidder, Koning, Herder, Raadsman en Leraar. De stille vriend die steeds bereid is te luisteren. Naar ieder persoonlijk als individu en naar die kleine groepen waar twee of meer samen rondom Hem bijeenkomen. En juist dat is precies wat we dit jaar opnieuw willen doen. Even stilstaan en genieten van Hem. Niet als een soort studieobject, maar als een Persoon, een Subject. Daarom ben ik enthousiast om juist dit jaar 2006 samen met u in dit tijdschrift te mogen nadenken over wat de Heer Jezus voor ons betekent. Hij, de alfa en omega, het begin en einde. ■