



Een nieuw begin

✎ Raymond Hausoul 📷 iStock.com

'Hoewel het nog niet zichtbaar is hoe het op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal zijn, mogen we al een begin maken met wat straks gebeurt'

Eindelijk vakantie! Het lang verwachte moment is aangebroken. Ergens in de komende weken gunnen de meesten van ons zich een tijd van rust. We vergeten even wat er de afgelopen maanden gebeurde en kijken vooruit met frisse hoopvolle verwachtingen. Die verwachtingen laten hun sporen na in ons leven. Ze bepalen onze beslissingen in het heden. Zo is de zomer voor velen een tijd van uitzien naar een nieuw begin. >

J e ziet hoe ouders, scholieren en studenten al beginnen de aanbiedingen in de gaten te houden om zich het juiste schoolmateriaal voor het komende studiejaar te bezorgen.

In Vlaanderen begint dat uitzicht naar het komende schooljaar zelfs al in maart. In de steden zie je ouders dan dagenlang bij ijskoude temperaturen voor een school kamperen, in de hoop hun kinderen zeker op school te kunnen inschrijven. Wie te laat komt op de inschrijvingsdag heeft namelijk het risico dat er geen plekje meer is voor zoon- of dochterlief. Dit toont op schrijnende manier hoe sterk we leven vanuit de hoop. Het is zelfs onmogelijk om een leven zonder verwachtingen te hebben. Ook wie zonder God of gebod leeft, ziet uit naar een gezond en gelukkig leven en hoopt datzelfde voor zijn (klein-)kinderen. We hopen dat we 's ochtends niet te lang in de file staan, dat overdag de koers van de aandelen gunstig is en dat we 's avonds tijdens sport en spel de winnaar mogen zijn. De Duitse filosoof Immanuel Kant zag de vraag 'Waar mag ik op hopen?', daarom terecht als een van de drie fundamentele vragen van het menselijk leven. Zonder hoop is het leven hopeloos en ligt alles genadeloos stil.

Boek van hoop

Van die hoop getuigt ook het laatste Bijbelboek Openbaring. Dit boek is het boek van de hoop, geïnspireerd door de 'God van de hoop' (Romeinen 15:13).

Het boek motiveert om in alle moeilijkheden van het leven te blijven uitzien naar de realisatie van Gods koninkrijk en het regentschap van zijn Messias. Bekend zijn de prachtige perspectieven waarmee Johannes in de slothoofdstukken de toekomst tekent:

'Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: "Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij."

Hij die op de troon zat zei: "Alles maak ik nieuw!" - Ik hoorde zeggen: "Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar."

Openbaring 21:1-5, NBV

Dit zijn woorden die meer willen zijn dan alleen een adembenemende toekomstbrochure van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De openbaring motiveert



om vol passie te leven in het vertrouwen op Gods beloftes. Johannes presenteert de nieuwe schepping daarbij als het nieuwe decor voor het neerdalende nieuwe Jeruzalem. Alles zal echt nieuw worden. Er bestaat een immens kwalitatief verschil tussen dat nieuwe en wat er vroeger was. God verlost en transformeert zijn

'God geeft zijn oorspronkelijke plan met deze schepping niet op'

schepping tot een verheerlijkte schepping. Aan haar barensood komt een einde. Er is een opstanding van de kosmos uit de dood, zoals dat al een begin bij de Messias vond, de 'Eersteling' van Gods nieuwe schepping.

'Alles nieuw'

Uitleggers hebben tegenwoordig meer oog voor de overeenkomst tussen de

huidige hemel en aarde en de toekomstige nieuwe hemel en de aarde. Ze herkennen het belang van het opstandingsprincipe hierin. God geeft zijn oorspronkelijke plan met deze schepping namelijk niet op. De machten van het kwaad hebben niet het laatste woord in het werk dat God maakte. Als God de schepping zou vernietigen door haar te vervangen met iets volledig nieuws, zou dat wel het geval zijn. Satan zou dan gezegevierd hebben en Gods eerste schepping hebben verwoest. God zou dan niets beters weten te verzinnen voor het kwaad dan een totaal andere schepping te scheppen.

Dit is niet in overeenstemming met het karakter van de trouwe en verlossende God. Hij laat het werk van zijn handen niet varen en grijpt juist radicaal in. Dat doet God door de schepping te vernieuwen. Er is een wedergeboorte van alle dingen. Die nadruk komt tot uiting in het woord 'nieuw' dat ook voorkomt in >





uitdrukkingen als de 'nieuwe mens' (Efeze 2:15; 4:24) en de 'nieuwe schepping' (2 Korinthe 5:17; Galaten 6:15). Er is daarom veeleer sprake van een radicale vernieuwing, die zich kenmerkt door de continuïteit van de opstanding én de discontinuïteit van de verheerlijking. Een element als de 'zee', die in Openbaring de baarmoeder lijkt van alle vernietigende en duistere machten (13:1), nabij Babylon ligt (17:1), en vol is van de doden (20:13), is dan verdwenen (21:1). Het levende water van Gods goedheid is daarentegen gebleven. >

Wel goed, geen kwaad

Zo kenmerkt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zich door de voortzetting van het goede en de afwezigheid van het kwade. Er is geen plaats meer voor de zee (Openbaring 21:1), tranen, dood, droefheid, rouw en smart (21:4), zondaren, zonde of boosheid (21:8,27), angst (21:12), de nacht (21:25), ziekte (22:2) en vloek (22:3). Wat we wel in de nieuwe schepping

vinden is de eeuwige relatie met God (21:3,7,22), onophoudelijk vloeiend levend water (21:6; 22:1), onvoorstelbare schoonheid (21:11,21), eeuwige zekerheid en volkomen heiligheid (21:12,16), eeuwige relaties met anderen (21:12,14), onovertreffelijke rijkdom (21:18-21), een eeuwig licht (21:23; 22:5), een open toegang (21:25), de eeuwige vrucht van de levensboom (22:2) en de eeuwige regentschap en dienst met Christus (22:2,5).

Dat zijn prachtige zegeningen. Wie ze op zich laat inwerken ontdekt dat de toekomst vol is met actieve handelingen. Wij zullen: met God in relatie zijn (Openbaring 21:3), God loven en aanbidden (21:24,26; 22:3), rust ontvangen (14:13), troost vinden (21:4), stralen in rijkdom en schitter (21:11), aanliggen en eten (22:2; vgl. Mattheüs 8:11) en eeuwig regeren (Openbaring 22:5).

'Hoop beïnvloedt hoe we in het leven staan en gaan. De hoop daagt ons uit een nieuw begin te maken'

Een nieuw begin

Het mooie van deze beschrijvingen is dat we niet hoeven te wachten om er mee te beginnen. Hoewel het nog niet zichtbaar is hoe het op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal zijn, mogen we al een begin maken met wat straks gebeurt. Vanuit onze levende hoop anticiperen we op het toekomstige nieuwe begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu al mag ons leven zich kenmerken door onze relatie met God – al woont God enkel nog maar

met zijn Geest in ons midden. Nu al mogen we de Drie-ene God loven, danken en aanbidden met heel ons leven. Nu al mogen we rust ontvangen in zijn nabijheid en kracht putten om verder te gaan. Nu al mogen we een schitter zijn in zijn ogen door onze liefdevolle toewijding tot Hem. Nu al mogen we aanschuiven aan een tafel en eten van brood en wijn, die vooruitzien naar de grotere maaltijd van Jezus Christus. Nu al mogen we de schepping besturen in zijn naam, zodat iedereen in ons Gods beeld en gelijkenis herkent. Het lijkt op een vakantieperiode waarin we al vooruitlopen op wat komt. In de vaak aanwezige barre kou van het aardse bestaan zien we zo vooruit naar de komende zomer waarin Jezus Christus alle lof en eer ontvangt.

Grijp de kroon!

Leven vanuit de hoop is een gekend bijbels principe. Wie in het leven vastloopt, vindt zijn steun gemakkelijk bij de psalmisten, maar ontdekt ook daar dat het de hoopvolle verwachtingen zijn die nieuwe levensenergie schenken. Continu motiveert Gods Geest ons door het Woord om in geloof de weg van de hoop te bewandelen en ons niet te laten afleiden door de beslommeringen van het leven. Dat is het kenmerk van het

leven van de zegevierende geloofshelden. Diep in hun hart klampen zij zich allen vast aan de hoopvolle beloftes van God. Aan het einde van zijn leven spreekt Paulus er zodoende over dat God een kransrijke kroon voor hen heeft die vanuit de hoop op de Messias hebben geleefd (2 Timotheüs 4:8). Het leven vanuit de toekomst wordt beloofd. De trouwe leerling van Jezus maakt in de tijden van rust al een nieuw begin door zijn leven te baseren op wat er komt. Er is vandaag al een proeven van de komende eeuw. Hoop is vanuit deze Bijbelse reflecties een krachtige motor in de verandering en ontwikkeling van het leven. Ze beïnvloedt hoe we in het leven staan en gaan. De hoop daagt ons uit een nieuw begin te maken in de richting van de verwachtingen. Een door God gegeven hoop blijft daarbij mensen levensvreugde schenken, ook als de wereld even radicaal tegenzit en op zijn kop staat. Dat is het diepe geheim dat de rechtvaardige kent. Het leven vanuit een hoop die de Drie-ene God voor alle tijden al aan zichzelf beloofde (Titus 1:2). ■



Raymond Hausoul (1979) is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden met de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, predikant van een gemeente in het Vlaamse leper, spreker in talrijke andere gemeentes in België en in september 2017 gepromoveerd op een interdisciplinair onderzoek naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.