



# Rechtvaardiging

dr. Raymond R. Hausoul

---

---

---



Keizer Karel  
(1500–1558)



Paus Leo X  
(1475–1521)



Frederik III van Saksen  
(1463–1525)



Maarten Luther  
(1483–1546)



Johannes Calvijn  
(1509–1564)



Huldrych Zwingli  
(1484–1531)



Rechtvaardiging betekent...

Je weet niet of je  
voor God  
rechtvaardig bent



Paus Leo X  
(1475–1521)

Wat zijn  
theologen toch  
irritant

Je *bent* een rechtvaardige:  
'Je hart is volledig nieuw'  
(intern)

Nee, Maarten. Je bent  
rechtvaardig verklaard: 'Je  
hart is bedekt' (extern)

Okay. Je bent rechtvaardig  
verklaard: Je bent *mit Schnee  
bedeckte Scheisse!*



Maarten Luther  
(1483–1546)



Philipp Melancthon  
(1497–1560)



Maarten Luther  
(1483–1546)

Je bent rechtvaardig verklaard  
Je bent *mit Schnee bedeckte Scheisse!*  
Je bent in hoop gerechtvaardigd  
Je bent nog een zondaar en God ziet je  
alvast als rechtvaardige



Jezus Christus is onze gerechtigheid doordat Hij ons toerekent al zijn verdiensten en al zijn werken, die Hij voor ons en onze plaats heeft gedaan (*Confessio Belgica*, §22, 1561).



# Blik in de eeuwigheid...



Maarten Luther  
(1483–1546)

Je bent rechtvaardig verklaard  
Je bent *mit Schnee bedeckte Scheisse!*  
Je bent in hoop gerechtvaardigd  
Je bent nog een zondaar en God ziet je  
alvast als rechtvaardige

Nee, je eerste uitleg was juist. Je bent  
rechtvaardig. Niet in hoop, maar in  
realiteit. Je bent een nieuwe schepping, je  
bent wedergeboren, je bent een nieuwe  
mens. Nergens vindt je in de Bijbel 'in  
hoop gerechtvaardigd'



Augustinus van Hippo  
(354–430)

# Rechtvaardiging in kleuren

Opgeroepen een rechtvaardige te zijn?



Rechtvaardiging door je geloof?



Erken dat je een zondaar bent?



Rechtvaardiging door je leven?



Meer rechtvaardig door langer leven met God?

