

Het werk van Christus

dr. Raymond R. Hausoul

A series of horizontal lines in shades of teal and white, extending from the right side of the slide towards the center.

Voorvragen

- Persoon en werk zijn onlosmakelijk verbonden
 - ‘Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en vlees is geworden uit de heilige Geest en de maagd Maria’ (Nicea).
 - ‘Er bestaat zulk een onverbreekbare band tussen zijn persoon en zijn werk, dat elke scheiding ons doet mistasten ten opzichte van zijn persoon als van zijn werk’ (Gerrit Berkouwer).



Betekenis van de opstanding



Verzoening

- Onmisbaar in het christelijke geloof (John Wesley).
- In het NT zijn verzoening en vergeving een uitgangspunt (Hendrik Berkhof).



Verzoening



Verzoening

- ‘Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend [καταλλάσσω/*katallassō*] en ons de verkondiging daarover toevertrouwd’ (2Ko5:18).
- ‘Daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou Hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening [ἱλάσκομαι/*hilaskomai*] bewerkt voor hun zonden’ (Hb2:17).

καταλλάσσω/*katallassō*

- Latijn: Reconciliatio
- Engels: Reconciliation
- Duits: Versöhnung

ἱλάσκομαι/*hilaskomai*

- Latijn: Expiatio
- Engels: Propitiation
- Duits: Sühnung

Drie ambten van Christus

‘Ons werd verteld dat sommige profeten, vanwege hun zalving, typen van Christus waren. Op die manier verwezen zij allen naar de ware Gezalfde; de God geïnspireerde, het hemelse Woord. Hij is de enige Hogepriester van allen, de enige Koning van elk schepsel en de opperste Profet van alle profeten voor de Vader’ (Eusebius van Caesarea).



Drie ambten van Christus

| | Heer als Knecht | Knecht als Heer | Ware Getuige |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <i>Ambtsleer</i> | Priester | Koning | Profeet |
| <i>Statenleer</i> | Vernedering | Verhoging | Getuige |
| <i>Zondeleer</i> | Hoogmoed | Wantrouwen | Leugen |
| <i>Verzoeningsleer</i> | Voldoening | Overwinning | Omvorming |
| <i>Menselijke rol</i> | Gemiddeld | Laag | Hoog |
| <i>Gerichtheid</i> | Godsgericht | Duivelgericht | Mensgericht |

Leven van Christus

- ‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven’ (Apostolicum).
- ‘Wat verstaat u onder het woordje geleden? Antwoord: Dat Hij, tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven’ (Heidelberger Catechismus, Vr.37).

Koninkrijk van God

Relatie met God

De kruisiging en Gods plan

- ‘Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden’ (Hd2:23).
- ‘Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft’ (Rm3:25).
- ‘JHWH wilde hem breken, Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat JHWH wilde’ (Js53:10).

Sterven van Christus

- Actieve keuze van de Zoon
 - ‘De Vader heeft mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van Mijn Vader heb gekregen’ (Jh10:17-18).



Verzoeningsmodellen

- Christus de Koning: Gods triomfator
- Christus de Priester: Gods voldoening
- Christus de Profeet: Gods voorbeeld

Christus de Koning: Gods triomfator

- ‘uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God’ (Hd26:18).
- ‘uit deze door het kwaad beheerste wereld’ (Gl1:4).
- ‘ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen’ (2Tm2:26).
- gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden’ (Ko1:13).
- ‘Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en getriomfeerd over hen door het [kruis]’ (Ko2:14-15).

Christus de Koning: Gods triomfator



Vishaak
Gregorius van
Nyssa (335–
394)



Hellevaart
Synode van
Sirmium (359)



Losprijs
Diverse
kerkvaderen

Christus de Priester: Gods voldoening

- Het kwaad in de mens
- De Vader offert zijn Zoon; ‘vrolijke ruil’ (Luther).
 - ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt’ (Gl3:3).
- Ongezonde verschuivingen
 - God is een woedende, veeleisende Vader.
 - De Zoon is slachtoffer van mishandeling.

Christus de Priester: Gods voldoening

Anselmus van
Canterbury
(1033–1109)



Christus de Profeet: Gods voorbeeld

- Petrus Abelardus (1079–1142)
- Christus als perfecte voorbeeld van zelfopoffering
- Een schokeffect

Hemelvaart van Christus

- Verhoging en heerlijkheid
- Relatie met de Geest
- Hogepriesterlijk middelaarschap

